

ΓΝΩΜΗ

Ευκαιρίες

Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

Ο κόσμος, όπως όλα δείχνουν, έχει εισέλθει σε μακρά αναπτυξιακή περίοδο. Ξεχωριστές εξελίξεις, όπως η αναγέννηση και ανασυγκρότηση της Κίνας, η ανάσταση της Ρωσίας, της Ινδίας ή μεγέθυνση, ο υπερπλουτισμός των Αράβων, της Λατινικής Αμερικής ή ανόρθωση και η πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά συγκέντρωση και διακίνηση κεφαλαίων, βεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα κινείται δυναμικά, τουλάχιστον την επόμενη τριετία.

Παντού στον κόσμο επενδύονται απίστευτα κεφάλαια, οι εξαγορές δίνουν και παίρνουν, όλοτε παραμετρένες αξίες έρχονται στο προσκήνιο, το διεθνές εμπόριο ζει ημέρες μεγάλης δόξας, πολυπλοθείς αγορές με τεράστια αποθέματα ανεκπλήρωτης ζήτησης, όπως της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας, αναζωογονούν τον καπιταλισμό, προσφέροντας παραγωγικές ευκαιρίες και διεξόδους μοναδικές σε χώρες μικρές, ακόμη και σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Είναι φανερό πως ότι το διεθνές κύμα ανάπτυξης μπορεί να ευνοήσει και την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα εκ της θέσεώς της στη Βαλκανική και στη Ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βάση διεθνών επενδύσεων και συναλλαγών, σε ένα κέντρο εμπορίου και υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής.

Εχει τα τυπικά προσόντα και τα ουσιαστικά προσόντα. Είναι χώρα της ευρωζώνης, μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις, διαθέτει ανεπιγεγμένο τραπεζικό - ασφαλιστικό σύστημα, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, τα ελληνικά ποντοπόρα πλοία κυριαρχούν διεθνώς, ενώ το νέο αεροδρόμιο θεωρείται από τα καλύτερα και πιο εξελιγμένα της συγκεκριμένης ζώνης.

Αν η ελληνική κυβέρνηση αντιδρούσε ταχύτερα, είχε ξεκάθαρο σχέδιο και ελάμβανε αποφάσεις ενίσχυσης του θεσμικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και στη διευκόλυνση της παρουσίας των ξένων, η χώρα θα μπορούσε πολλά να αποκομίσει σε τούτη τη φάση της παγκόσμιας οικονομικής αναγέννησης.

akarakousis@dolnet.gr

INDEX

* * *

ΘΕΜΑ-1	Σελ. A3
ΘΕΜΑ-2	Σελ. A4
ΘΕΜΑ-3	Σελ. A6-7
ΘΕΜΑ-4	Σελ. A8-9
ΑΡΘΡΑ	Σελ. A10-11
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	Σελ. A10
ΕΛΛΑΔΑ	Σελ. A12-17
ΚΟΣΜΟΣ	Σελ. A18-21
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	Σελ. A22-25
ΘΕΑΤΡΑ, ΣΙΝΕΜΑ	Σελ. A26-27
TV	Σελ. A28
ΑΘΛΗΤΙΚΑ	Σελ. A29-31
ΕΠΙΣΤΗΜΗ	Σελ. A35
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	Σελ. A36
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ	Σελ. A36
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Σελ. B1-12

Πώς θα αλλάξει ο κόσμος; Συμφωνούμε, ελπίζω, ότι αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα για όποιον ασχολείται με την πολιτική, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Η απάντησή μας έρχεται διά στόματος του Γιώργου από το μακρινό Σαντιάγο, όπου στις αρχές της εβδομάδας, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Γιώργος Παπανδρέου εκφώνησε ομιλία προς το συμβούλιο του ιστορικού οργανισμού:

«Σήμερα δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε τον κόσμο σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μόνο σε διεθνές επίπεδο, πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Γ' αυτό πρέπει να δουλέύουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περιφερειακές συνεργασίες, όπως με τη Λατινική Αμερική, και να είμαστε σε θέση να παίρνουμε αποφάσεις και να εργαστούμε σε όλα τα επίπεδα. Το παγκόσμιο επίπεδο, το εθνικό πεδίο και βέβαια το περιφερειακό επίπεδο, και μάλιστα με συντονισμένο τρόπο».

Νομίζω ότι θα σας υποτιμούσα κατάφωρα, αν επικειρύσσα να εξηγήσω γιατί κατόπιν τούτου χάνω κάθε ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ΠασοΚ...

Παραλείπω, επομένως, διάφορα πασοκικά που είχα κατά νου και θα περιοριστώ μόνο σε πληροφορίες εκ του χώρου με κοινωνική

διάσταση. Λόγου χάριν, έμαθα (και ειλικρινώς λυπήθηκα) σχετικώς με την περίπτωση στελέχους του κινήματος, με δυναμική παρουσία και σταθερή προσφορά στον αέναο αγώνα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, στελέχους προσφάτως εκτεθέντος (με την πλήρη έννοια του όρου), ότι η κόμη που θαυμάζουμε είναι περούκα...

Λυπήθηκα διότι πρόκειται περί κυριαρχίας...

Και από τη ΝΔ όμως δεν έχω σπουδαία να αναφέρω. Ισως το σημαντικότερο που θα μπορούσα, είναι από το μέτωπο της Ζέττας Μακρή με τη μόδα: άλλαξε το ρούχο κροκό λουράκι του χρυσού (μασίφ) Cartier της με ένα καινούργιο σε χρώμα μοβ, που είναι της μόδας εφέτος.

Συνεπώς: Μόδα - Ζέττα, σημειώσατε ένα...

Κατί όμως κινείται στην Αριστερά! Και δυστυχώς κλαίει...

Είναι ο καθηγητής του τμήματος ΜΜΕ Αθηνών, ο εικονοζόμενος στο σκίτσο Γιάννης Πανούστης, ο οποίος μετουσίωσε το βίωμα του δικασμού της Αριστεράς (το έχησε προσφάτως ως υπουργός υπερνομάρχης Αθηνών με τον ΣΥΝ) σε σκέψεις για την ανάγκη ενόπτησης της δημοκρατικής Αριστεράς, τις οποίες συγκέντρωσε σε ένα άρθρο με τον τίτλο «Ο καρπός της Αριστεράς: το στάχυ».

Με τη γλαφυρότητα που τον



χαρακτηρίζει, ενισχυμένη μάλιστα από τον λυρισμό που αναβλύζει η πληγή της πρόσφατης έκθεσής του στον έπαινο του δήμου, ο γνωστός διανοούμενος διατυπώνει τη δική του πρόταση:

«Εφόσον λοιπόν η Αριστερά της ανανέωσης και της εμπιστοσύνης δεν εκπονεί ολοκληρωμένο «παναστατικό» σχέδιο, καλά θα ήταν να προχωρήσει – με σύνεση, αλλά και αποφασιστικότητα – σε πολιτικές συμμαχίες ώστε η σοσιαλιστική δημοκρατική Αριστερά (ΣΟΔΗΑ) να πάψει να 'ναι τρίτος πόλος, τρίτος δρόμος ή τρίτη λύση και να ενσαρκώσει την πρότυπη επιλογή των ελλήνων προοδευτικών / σοσιαλιστών / αριστερών δυνάμεων και πολιτών»...

Νιώθουμε την ελπίδα να αναδύεται από τον ζόφο μιας εκλογικής αποτυχίας. Ο Γιάννης Πανούστης ενώνει αριστοτεχνικών τον βίο και τις ιδέες του και δημιουργεί μία σύγχρονη τραγωδία, επάνω στις κλασικές γραμμές. Είναι, τρόπον τινά, ένας νεοκλασικός τραγικός της πολιτικής. (Εν αυτήσει προς τον άλλον, τον Τζίμη Πανούστη, που είναι κωμικός.)

Αυτό το «στάχυ» που, μέσα από τη ΣΟΔΗΑ, προτείνει στον κόσμο της Αριστεράς ο καθηγητής Γιάννης Πανούστης, είναι ένα στάχυ ποτισμένο με δάκρυα...

Είναι τα δάκρυα μιας φιλοσοφημένης πίκρας που δεν την κρύβει, όταν, λ.χ., περιγράφει πώς τον άλλαξε η εμπειρία της ήττας: «Λιγότερο ρομαντικός, περισσότερο προβληματισμένος». Επίσης όταν τον ρωτούν τι σκοπεύει να κάνει ως νομαρχιακό σύμβουλος: «Θα σταθμίσω τα υπέρ και τα κατά και θα αποφασίσω με βάση το μήνυμα που μου έδωσε η πλειοψηφία των ψηφοφό-



► Το... πώς να το πω; Το resolution στη μορφή του Γιώργου, ο αθλητικός δρασκελισμός του και, δίπλα στον πρόεδρο, ο διαχρονικός Nikos Athanassakis ανάλαφρος σαν έφηβος. Το μήνυμα της φωτογραφίας είναι φανερό: με αρχηγό τον Γιώργο, το ΠασοΚ, για όσους θυμούνται το παλιό διαφημιστικό, «περπατάει και πετάει!» (Στα σύννεφα, πολύ φοβάμαι...)

ρων» – σε απλά ελληνικά: δεν ξέρω.

Η δημοσιογράφος που τον ερώτησε ένιωσε φρίνεται το φούντωμα του λυρισμού μέσα του και του ζήτησε να πει «δύο στίχους» που έγραψε «μετά τις εκλογές». Εκείνος απήγγειλε: «Θέλουν αλλά δεν μπορούν να μας κάμψουν» και «δεν υπάρχει Αριστερά a la carte».

«Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;» τον ρώτησε πάλι η δημοσιογράφος, βλέποντας μπροστά της, με τα μάτια του νου, τον καλλιτέχνη που είχε προβλεπει από τις στάχτες του πολιτικού. «Να παραμείνω ανοικτός στις προκλήσεις της ζωής και κλειστός στις «κλήσεις» της όποιας εξουσίας»...

Πάντα είναι το ίδιο σκληρό, όταν στη ζωή μαθαίνεις ότι δεν φτάνει να είσαι ο καλύτερος, πρέπει και να αρέσεις.

Σ την Ευρώπη αρχίζουν να μαθαίνουν τι σημαίνει Ατλαντίδα...